

SỐ 249

## PHẬT THUYẾT ĐẾ THÍCH BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Hán dịch: Đại sư Thi Hộ

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ Đức Phật ở trong núi Thủ phong, thuộc thành Vương xá cùng vô số chúng đại Tỳ-kheo, lại có mười ức Đại Bồ-tát tuồng đồng tử.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Thiên chủ Đế Thích:

—Này Kiều-thi-ca! Bát-nhã ba-la-mật này nghĩa lý nó rất sâu xa, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải tuồng, chẳng phải vô tuồng, chẳng phải nấm bát, chẳng phải buông bỏ, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm, chẳng phải có phiền não, chẳng phải không phiền não, chẳng phải xả bỏ, chẳng phải không xả bỏ, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ, chẳng phải tuồng ứng, chẳng phải không tuồng ứng, chẳng phải phiền não, chẳng phải không phiền não, chẳng phải duyên, chẳng phải không duyên, chẳng thật, chẳng phải không thật, chẳng phải pháp, chẳng phải không pháp, chẳng có chỗ quay về, chẳng phải không có chỗ quay về, chẳng phải thật tế, chẳng phải không thật tế.

Này Kiều-thi-ca! Như vậy thì tất cả pháp bình đẳng, Bát-nhã ba-la-mật cũng bình đẳng. Tất cả pháp tịch tĩnh, Bát-nhã ba-la-mật cũng tịch tĩnh. Tất cả pháp bất động, Bát-nhã ba-la-mật cũng bất động. Tất cả pháp phân biệt, Bát-nhã ba-la-mật cũng phân biệt. Tất cả pháp sơ sệt, Bát-nhã ba-la-mật cũng sơ sệt. Tất cả pháp biết rõ, Bát-nhã ba-la-mật cũng biết rõ. Tất cả pháp một vị, Bát-nhã ba-la-mật cũng một vị. Tất cả pháp bất sinh, Bát-nhã ba-la-mật cũng bất sinh. Tất cả pháp bất diệt, Bát-nhã ba-la-mật cũng bất diệt. Tất cả pháp là hư không vọng tuồng, Bát-nhã ba-la-mật cũng hư không vọng tuồng.

Sắc vô biên, Bát-nhã ba-la-mật cũng vô biên. Như vậy thọ, tuồng, hành, thức vô biên; Bát-nhã ba-la-mật cũng vô biên.

Địa giới vô biên, Bát-nhã ba-la-mật cũng vô biên. Như vậy thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới vô biên; Bát-nhã ba-la-mật cũng vô biên.

Kim cang bình đẳng, Bát-nhã ba-la-mật cũng bình đẳng. Tất cả pháp không hư hoại, Bát-nhã ba-la-mật cũng không hư hoại. Tất cả pháp tánh không thể đắc, Bát-nhã ba-la-mật cũng không thể đắc. Tất cả pháp tánh bình đẳng, Bát-nhã ba-la-mật cũng bình đẳng. Tất cả pháp vô tánh, Bát-nhã ba-la-mật cũng vô tánh. Tất cả pháp không nghĩ bàn, Bát-nhã ba-la-mật cũng không nghĩ bàn.

Như vậy Bố thí ba-la-mật, Trì giới ba-la-mật, Nhẫn nhục ba-la-mật, Tinh tấn ba-la-

## LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

mật, Thiền định ba-la-mật, Phương tiện ba-la-mật, Nguyên ba-la-mật, Lực ba-la-mật, Trí ba-la-mật cũng không thể nghĩ bàn.

Ba nghiệp thanh tịnh, Bát-nhã ba-la-mật cũng thanh tịnh.

Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật nghĩa lý vô biên.

Lại nữa, này Kiều-thi-ca! Có mười tám không. Mười tám không ấy là gì? Là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, vô tế không, vô biến dị không, vô thí không, bản tánh không, tự tướng không, vô tướng không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, tất cả pháp không.

Tụng:

*Như sao, như lồng đèn  
Mộng huyễn và bợt sương  
Như điện và như mây  
Cần phải quán như vậy.  
Ta lược nói thế này:  
Bát-nhã ba-la-mật  
Không sinh cũng không diệt  
Không đoạn cũng không thường  
Nghĩa chẳng một, chẳng nhiều  
Chẳng đến cũng chẳng đi  
Như vậy mươi hai duyên  
Diệt trừ để tịch tĩnh.  
Bậc Chánh Đẳng Giác nói  
Kính tin Bậc Vô Thượng  
Quy y Phật mươi phương  
Quá, hiện tại, vị lai  
Tam bảo: Ba-la-mật  
Biển công đức vô lượng  
Cúng dường chư Như Lai  
Đại minh chân bí mật.*

Chân ngôn:

Đát nhĩ dã tha bát ra nghê bát ra nghê ma hạ bát ra, nghê phược bà, tế bát ra, nghê lõ ca ca lí, a nghê dã nǎng vĩ đà ma nhĩ, tất đế tô tất đế tất, bột đổ hàm bà nga phược đế tất lý bột nga tốn na lý bạt ngặt đế vẫn bà lê bát ra đà lý đà hạ tất đế tam ma bà phược sa ca lý tất bột tất bột một bột kiếm ba kiếm ba tả ra tả ra ra, phược ra phược a nga sa a nga sa ba nga phược đế ma vĩ ra sa sa phược hạ.

Nǎng mồ đạt lý mồ nại nga đà tả mạo địa tát đóa tả ma hạ tát đóa tả ma ha ca lõ ni ca tả nǎng mồ sa na bát ra, lõ nhĩ đát tả mạo địa tát đóa tả ma hạ tát đóa tả ma hạ, ca lõ ni ca tả. Nǎng mồ bát na, nghê dã ba ra nhĩ đà, duệ đát nhĩ dã, tha mâu nhĩ đạt lí di, tăng nga ra hạ đạt lí di a nõ nga ra, hạ đạt lí di vĩ mục ngặt đà đạt lí di tát đóa nõ nga ra hạ đạt lí di phê thất ra phược noa đạt lý di, tam mān đà nō ba lí phược lý đà, nǎng đạt lí di ngu noa nga ra hạ tăng nga ra, hạ đạt lí di, tát lí phược đát ra, nõ nga đà đạt lí di, tát lý phược, ca la ba lí bát ra ba, noa đạt lý di sa phược hạ bát la nghê dã, ba ra di đà, duệ đát nhĩ dã tha a khư nhĩ nǎng khư, nhĩ a khư nǎng nhĩ khư nhĩ a phược la vẫn đà nhĩ bán na nhĩ bán na nhĩ bát nại lí sa phược hạ.

## LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẶNG KINH

Năng mồ bát ra nghê dã ba ra di đà duệ đát nhĩ dã tha ngang nga ngang nga năng  
đế ra ngang nga năng đế năng phược bà sa ngang nga sa phược hạ.

Năng mồ bát ra nghê dã, ba ra di đà, duệ đát nhĩ dã tha thất lị duệ thất lí duệ mâu  
nhĩ thất lí duệ mâu nhĩ thất lí dã tể sa phược hạ, bát ra nghê dã ba ra di đà, duệ đát nhĩ  
dã tha án phược ra vị lê sa phược hạ.

Năng mồ bát ra nghê dã, ba ra di đà duệ đát nhĩ dã tha án hột lăng thất lăng đặt  
lăng thất lỗ đế đặt lí đế sa mật lý nga đế vĩ duệ nhạ sa phược hạ.

Năng mồ bát ra nghê dã ba ra di đà duệ tất nhĩ dã tha xoa phược lí xoa phược lí ma  
hạ xoa phược lí độ lỗ độ lỗ ma hạ độ lỗ sa phược hạ.

Năng mồ bát ra nghê dã ba ra di đà duệ đát nhĩ dã tha, hổ đế hổ đế đa thiết nhĩ tất  
lí phược ra lí ma phược ra nô nhĩ sa phược hạ.

Năng mồ bát ra nghê dã ba ra di đà duệ đát nhĩ dã tha án a lỗ lê ca sa phược ha.

Năng mồ bát ra nghê dã ba ra di đà duệ đát nhĩ dã tha, án tất lí phược vĩ đỗ bà  
phược hạ.

Năng mồ bát ra nghê dã ba ra di đà duệ đát nhĩ dã tha nga đế nga đế ba lâm nga  
đế ba đế ra tăng nga đế mạo địa sa phược hạ.

Sau khi Đức Phật nói kinh này xong, Thiên chủ ĐẾ Thích và các Đại Bồ-tát, Trời,  
Người, Càn-thát-bà, A-tu-la... tất cả đại chúng nghe Phật nói vậy đều rất vui mừng và  
tín thọ phụng hành.

